

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταγιαπιέρα 3-5, Αθήνα Τ.Κ. 11525 Τηλ.: - Φαξ: 210 6716715 & e-mail:nellaselias@in.gr
Χρόνος 24ος • Αριθμός φύλλου 99 • Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009

Νέα από το Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 28 Αυγούστου συνεδρίασε στο χωριό, κάτω από τον πλάτανο, σε πλήρη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και συζήτησε διάφορα θέματα που αφορούν τόσο εσωτερικά θέματα του Συλλόγου όσο και γενικότερα θέματα του χωριού μας. Συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω :

Οι γιορτές και οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο χωριό (Ρεμπέτικη βραδιά, Λαϊκό Πανηγύρι και Συνεστίαση Γυναικών), κατά κοινή ομολογία είχαν μεγάλη συμμετοχή, έδωσαν την ευκαιρία στους παρευρεθέντες να διασκεδάσουν με την καρδιά τους ως τις πρωινές ώρες, έφεραν κοντά συγχωριανούς και επισκέπτες και η επιτυχία τους ήταν πέραν πάσης προσδοκίας. Παραβρέθηκαν συγχωριανοί οι οποίοι είχαν πολλά χρόνια να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις και να χαρούν. Στο Λαϊκό πανηγύρι ο Σύλλογος πρόσφερε δωρεάν όλων των ειδών τις πίτες. Συζητήθηκαν ορισμένα οργανωτικά θέματα και αποφασίστηκε να γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις ώστε να μην παρατηρηθούν στις επόμενες διοργανώσεις.

Τα εγκαίνια του εντευκτηρίου του Αγίου Γεωργίου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαινιάστηκε το εντευκτήριο. Οι δαπάνες καλύφθηκαν από προσφορές συγχωριανών οι οποίες δημοσιοποιούνταν κατά καιρούς από τις στήλες της Εφημερίδας μας. Εκφράζονται τα συγχαρητήρια του Δ.Σ. προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερη μνεία των προσθετιών που κατέβαλε για τη διεκπεραίωση του έργου ο **Σταύρος Νέλλας**.

Το Λαογραφικό Μουσείο. Κατά πληροφορίες υπάρχει πρόθεση του Δήμου να χρηματοδοτήσει εργασίες

επισκευής και συντήρησης του Μουσείου. Το Δ.Σ. πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη κατασκευής προθηκών για τις διάφορες συλλογές και προτίθεται να συμμετάσχει οικονομικά. Αποφασίστηκε να διερευνηθεί το τι προσφέρεται από πλευράς του Δήμου και να αναζητηθούν προσφορές από διάφορους τεχνίτες.

Οι Δημόσιες τουαλέτες του χωριού και ο Δήμος. Το χωριό μας υπήρξε πρωτοπόρο στη δημιουργία Δημόσιων Αποχωρητηρίων από τη δεκαετία του '60. Έκτοτε δεν έγινε καμία εργασία επισκευής. Υπάρχει ανάγκη: αντικατάστασης των λεκανών, επιδιορθώσεων στους σοβάδες και αντικατάστασης των σωληνώσεων, αλλά και συντήρησής τους. Να τεθεί το θέμα στις υπηρεσίες του Δήμου και να γίνουν το συντομότερο οι εργασίες. Η τωρινή εικόνα τους είναι ντροπή για το χωριό μας.

Η Εφημερίδα μας, το Αρχείο της και η ύλη. Έγινε συζήτηση για την ανάκτηση του Αρχείου από τον εκδότη. Το τυπογραφείο που την εκδίδει έχει προτείνει να πάμε κάποια μέρα και να το αναζητήσουμε ανάμεσα στα αρχεία και άλλων εφημερίδων που εκδίδει. Χρειάζεται να έχουμε επαρκή χρόνο και χώρο για να το τοποθετήσουμε. Σχετικά με το χώρο συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος του Κοινοτικού γραφείου στο οποίο θα τοποθετήσουμε ένα επιπλο-γραφείο μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς της έδρας του Συλλόγου στο χωριό.

Από τον υπεύθυνο έκδοσης ζητήθηκε υλικό για την Εφημερίδα.

Εκδρομή του Συλλόγου τον Οκτώβριο. Ανακοινώθηκε ότι προγραμματίζεται τριήμερη εκδρομή τον Οκτώβριο στα **Ζαγοροχώρια της Ηπείρου**. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσω της Εφημερίδας μας.



Στιγμιότυπα από το Λαϊκό πανηγύρι



Η Εκδρομή του Συλλόγου

Προγραμματίστηκε τριήμερη εκδρομή για τις 16 - 18 Οκτωβρίου σε:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ και ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η εκδρομή θα γίνει με το γραφείο του συγχωριανού μας Τάκη Κυριακάκη, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡΣ και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η ΜΕΡΑ

07:00 Αναχώρηση από την Πλατεία Λαυρίου στην Ομόνοια για ΙΣΘΜΟ με στάση. Θα συνεχίσουμε για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και θα προχωρήσουμε για ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την ΑΡΤΑ για να κατευθυνθούμε προς το ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο με τα Κέρνα Ομοιώματα. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, την ιδι-

αίτερη πατρίδα της Μαρίκας Κοτοπούλη, στάση. Στη συνέχεια μέσω μιας ξεχωριστής διαδρομής φτάνουμε στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ όπου δεσπόζει η χαράδρα του ΒΙΚΟΥ, με τη μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική σπιτιών και δρόμων του. Παραμονή για γεύμα. Μέσω μιας σύντομης πεζοπορίας μπορούμε να πάμε στη Μονή της ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, όπου από το μικρό μπαλκόνι της θα δούμε, με κομμένη την ανάσα, το απόκοσμο θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ. Αναχωρούμε μετά για ΚΑΛΠΑΚΙ όπου θα επισκεφθούμε το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο ΝΗΣΑΚΙ της Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία και το θάνατο του Αλή Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα

επισκεφτούμε το πιο σημαντικό, τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στα κελιά του σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλή Πασά και τον θανάτωσαν. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με τα εξαιρετικά δείγματα λαϊκής τέχνης και τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα μπορέσουμε και να ψωνίσουμε. Κατόπιν επίσκεψη στο ΚΑΣΤΡΟ των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Εν συνέχεια αναχώρηση για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ. Παραμονή και Γεύμα. ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΡΙΟ- ΙΣΘΜΟΣ με στάση. Επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ και τέλος της εκδρομής.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 110 € το άτομο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΔΙΟΝΙ".

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

1. Το εισιτήριο του λεωφορείου.
2. Το ξενοδοχείο σε δίκλινα δωμάτια στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
3. Τα δύο πρωινά. 4. Συνοδός-Αρχηγός 5. ΦΠΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στη Λούλα Σπυροπούλου, τηλ. 210 645 63 01.

Η εκδρομή μας στην Ισπανία



Η παρέα μας στην πλατεία Ισπανίας στη Σεβίλλη

Όσο το φθινόπωρο μπαίνει στη ζωή μας, τόσο οι αναμνήσεις του καλοκαιριού έρχονται έντονα στο μυαλό μας και, βέβαια, για όσους συμμετείχαν στην εκδρομή του συλλόγου Ροβολιάρικων στην Ισπανία, οι αναμνήσεις αυτές θα είναι ευχάριστες, αφού η εκδρομή, κατά την προσωπική μου άποψη, είχε εξαιρετική επιτυχία.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε επίσκεψη στη Μαδρίτη και την Ανδαλουσία. Όλα όσα είδαμε ήταν εντυπωσιακά!

Τι να πρωτοθυμηθούμε;

- Τη Μαδρίτη με το πολύ πράσινο και τις λεωφόρους της που κατά μήκος τους οι πάνμορφες δενδροστοιχίες και οι κήποι έδιναν έντονη την αίσθηση της δροσιάς, παρά τους 40° C ή τα μουσεία της Ρέινα Σοφία, το Τίσεν και την πινακοθήκη Πράδο;
- Το θαυμάσιο τζαμί Μεσκίτα στην Κόρδοβα, που είδαμε πόσο αρμονικά συνυπάρχει το αραβικό με το χριστιανικό στοιχείο;
- Την Αλάμπρα, στη Γρανάδα, που είναι ένα αριστούργημα τέχνης και ήταν κατοικία βασιλιάδων;
- Τη Σεβίλλη με το βασιλικό ανάκτορο του Αλ Καζάρ;
- Το Τολέδο, στο οποίο έζησε ο Ελ Γκρέκο, και που αποκαλείται "Πόλη των τριών πολιτισμών";

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου "Κύκλος" ήταν η καλύτερη. Ο αρχηγός και ξεναγός της εκδρομής γνώριζε πολύ καλά την ιστορία της χώρας έτσι ώστε να μας ενημερώνει και να μας πληροφορεί για όλα, ακόμη και για λεπτομέρειες που αφορούσαν την καθημερινή μας ζωή. Επίσης, ικανοποιούσε ακούραστα όλες τις απορίες και τις απαιτήσεις μας.

Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή ήταν συνεργάσιμοι, ευχάριστοι και πάντα με καλή διάθεση τόσο στα εύκολα, αλλά προπάντων στα δύσκολα.

Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το σύλλογο Ροβολιάρικων και ιδιαίτερα την πρόεδρό του κ. Λούλα Σπυροπούλου τόσο για την οργάνωση της εκδρομής, όσο και για τις συνεχείς προσπάθειές της για την επιτυχία αυτής της εκδρομής.

Θεωρώ ότι το χωριό είναι τυχερό που έχει μια τόσο δραστήρια πρόεδρο η οποία διαρκώς αγωνίζεται και φροντίζει για το καλό του χωριού και των κατοίκων του.

Αννα Κινινί

Θαυμάσια εκδρομή

Θα ήταν φοβερή παράλειψη εκ μέρους μου να μην αναφερθώ και να μην ευχαριστήσω όλους και όλες που πήραν μέρος στη θαυμάσια εκδρομή μας στην Ισπανία. Δε θα αναφερθώ στις διαδρομές, τα μέρη, τα τοπία και τις πόλεις που πήγαμε και είδαμε, ούτε στο πώς ξεκινήσαμε και πώς γυρίσαμε.

Θέλω να αναφερθώ στις υπέροχες συντροφίες μας, στις εξαιρετικές Κυρίες που συμμετείχαν στην εκδρομή και στους θαυμάσιους Κύριους που μας συνόδευαν παντού.

Όλα, μα εντελώς όλα, ήταν τέλεια οργανωμένα. Τα ξενοδοχεία μας, με όλες τις ανέσεις τους, ήταν υπέροχα, οι ξεναγήσεις μας ήταν περίφημες, όλα ήταν μελετημένα

θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον ξεναγό μας, τον κύριο Χρήστο, ο οποίος έκανε τα πάντα για να μας ευχαριστήσει σε σημείο που μερικές φορές τον κουράζαμε. Αλλά εκείνος συνέχιζε να μας φροντίζει με υπομονή και χαμόγελο, με τέλει επαγγελματισμό. Όλες οι Κυρίες ήταν εξαιρετικές και χαμογελούσαν ακόμα και όταν η σχετική κούραση κατακτούσε και ακινητοποιούσε το σώμα τους. Η καρδιά τους, η ψυχή τους ήταν εκεί, ολοπρόθυμη για προσφορά συντροφικότητας, εγκάρδιότητας, φιλικότητας.

Και φυσικά, θα ήταν απαράδεκτο από μένα να μην αναφερθώ και στην ψυχή της εκδρομής, τη ΛΟΥΛΑ, που πάντα, με άγρυπνα μάτια, αλλά γεμάτα καλοσύνη και ενδιαφέ-



Η χαρούμενη συντροφιά μας με φόντο το μαγικό Τολέδο.

και οργανωμένα τέλεια.

Οι συντροφίες μας ήταν ζεστές και γνώσαμε κοντά ο ένας στον άλλο. Όλοι μας γνωριστήκαμε και ήρθαμε κοντά κι ας μην γνωριζόμαστε και τόσο καλά πιο πριν. Μερικές φορές η σχετική κούραση εξαφανιζόταν όταν η Μαίρη - Ξέρι όλη η συντροφιά την ταυτότητά της - με τα αστεία της μας επανέφερε στην καλή διάθεση. Φυσικά δε

ρον, μας φρόντιζε, μας περίμενε, όταν αργούσαμε, προσπαθούσε πάντα να μας ευχαριστεί ρυθμίζοντας κάθε αναποδιά ώστε όλα να κυλούν ομαλά. Νομίζω πως εκφράζω όλων τα συναισθήματα αν πω: Σε ευχαριστούμε ΛΟΥΛΑ. Να είσαι καλά και δυνατή ώστε να ξανακάνεις τέτοιες εκδρομές! Με αγάπη και ευχαριστίες

Αννα Σταύρου Νέλλα

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το καλοκαίρι έφτανε στο τέλος του και σιγά σιγά το χωριό άδειαζε. Ο δεκαπενταύγουστος είχε περάσει πριν μια βδομάδα και οι παραθεριστές είχαν αρχίσει να επιστρέφουν στις γωνιές τους. Άλλωστε, τι άλλο να περιμένει κανείς στο τέλος Αυγούστου.

Και όμως... Πολλές όμορφες εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν περάσουν οι μεγάλες γιορτές και τα πανηγύρια του καλοκαιριού, χωρίς να υπάρχει το άγχος της πολυκοσμίας και η πίεση του χρόνου!

Πού αναφέρομαι; Μα στη **θραδιά των γυναικών που έγινε στο χωριό μας, το Ροβολιάρι, το Σάββατο 22 Αυγούστου**, δίχως πολλή διαφήμιση και μεγάλα λόγια... Όλοι και όλες ξέραμε για εκείνο το βράδυ από το ταξίδι στην Ισπανία, αφού είχε ανακοινωθεί μεταξύ σοβαρού και αστείου από - ποιον άλλο; - τη **Λούλα Σπυροπούλου** τόσο εντός όσο και εκτός λεωφορείου. Βέβαια δεν ξέρω πόσες από μας πίστεψαν ότι θα γινόταν πραγματικά κάτι τέτοιο, αλλά είναι ωραίο να περιμένεις κάτι προσχεδιασμένο που φαντάζει μακρινό...

Λοιπόν, η πολυαναμενόμενη μέρα έφτασε! Οι προσδοκίες δεν ήταν πολλές για την προσέλευση μεγάλου αριθμού γυναικών. Υπολογίστηκε ότι θα ήμασταν γύρω στις 40-50 γυναίκες. Τελικά, συγκεντρωθήκαμε περισσότερες και αυτό ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη! Παραβρέθηκα και η αφεντιά μου αναβάλλοντα την αναχώρησή μου από το χωριό γιατί το είχα υποσχεθεί στη μητέρα μου και στην πρόεδρο του Συλλόγου. Δεν είναι καλό να αθετείς τις υποσχέσεις σου και να απογοητεύεις τους ανθρώπους γύρω σου!

Παραδόξως δεν έκανε κρύο τη νύχτα εκείνη. Όλες οι προηγούμενες βραδιές ήταν ελαφρώς ψυχρές, αλλά ο καιρός συμμάχησε μαζί μας προσφέροντάς μας τη σωστή θερμοκρασία όπως ακριβώς τη θέλαμε!

Οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει από νωρίς μέσα στη μέρα. Είχε συμφωνηθεί να γίνει η σύναξη στην πλατεία των

Αγίων Αποστόλων. Πολλά τραπέζια ενωμένα έφτιαχναν ένα μεγάλο στο κέντρο της πλατείας, μπροστά από το λαογραφικό μουσείο. Άσπρα, χάρτινα τραπεζομάντιλα ήταν στρωμένα κι άσπρα πλαστικά πιάτα περίμεναν να υποδεχτούν τα φαγητά μας που ετοιμαζόταν στη Μακρακώμη, στην ταβέρνα του συγχωριανού μας του **Νίκου Παπαθεοδώρου**, γνωστού και ως «**Κωλοτομπίνα**». Μαχαιροπίρουνα και ποτήρια ήταν, επίσης, πάνω στο τραπέζι κι όλα απέπνεαν μια εορταστική και φιλική ατμόσφαιρα.

Η ώρα της προσέλευσης ήταν η ενάτη βραδινή, αλλά πολλές κυρίες είχαν αρχίσει να καταφτάνουν από νωρίτερα. Ευκαιρία να πεις κάτι ή να πεις καμιά κουβέντα πριν το μεγάλο φαγοπότη! Όλες ήταν γελαστές, καλοντυμένες και χωρίς τη συνοδεία των αντρών τους, οι οποίοι, αν ήθελαν, μπορούσαν να παρευρίσκονται, αλλά θα κάθονταν σε διαφορετικό τραπέζι. Έτσι και έγινε! Κάποιοι άντρες που εμφανίστηκαν, σεβάστηκαν τον "κανόνα" μας και έπιναν τις μπίρες και τα τσίπουρά τους αλλού!

Από το καφενείο της πλατείας παραγγείλαμε σαλάτες, μπίρες, αναψυκτικά και φέτα. Αν δεν υπήρχε η Ουρανία και ο Τζίμι να μας τα φέρνουν όλα αυτά, δε θα γινόταν τίποτα, οπότε τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τη βοήθειά τους. Μετά από λίγη ώρα έφτασε και το ταξί του Αντρέα με τα φαγητά από τη Μακρακώμη. Ήταν ζεστά και μωσοχρωματιστά! Μερικές κυρίες σηκώθηκαν για να κόψουν σε μερίδες το καλοφτιαγμένο κοκορέτσι, το λαχταριστό κοντοσουβλί, τα κοψίδια του κατσικιού, τα μαλακά μπιφτεκία! Άλλες είχαν φέρει πεντανόστιμες λιχουδιές από το σπίτι τους για να συνοδέψουν τα κρεατικά. Ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες που έφτιαξαν νόστιμες και τραγανές χορτόπιτες, αφράτες τυρόπιτες που έγιναν ανάρπαστες σε δευτερόλεπτα - καλό θα ήταν να μαθαίναμε τη συνταγή για να κάνουμε και εντύπωση εδώ στην Αθήνα! - μυρωδάτες πατάτες φούρνου και άλλες λιχουδιές που τις μωσοφάγαμε. Συγχωρέστε με που δεν ανα-

φέρω τα ονόματά τους, δεν είναι εσκεμμένη η παράλειψη, η μνήμη μου δε βοηθά πάρα πολύ!

Εννοείται ότι η ιεροτελεστία του βραδινού κράτησε ώρα πολλή μέσα σε γέλια, πειράγματα και ανέκδοτα. Και πώς μπορούμε να πούμε ότι διασκεδάσαμε άνευ μουσικής; Υπήρχε και μουσική! Στήθηκε ολόκληρο στερεοφωνικό σύστημα με μεγάλα ηχεία που έπαιζε δημοτική μουσικά τραγούδια. Με τις πρώτες νότες ξεκίνησε ο χορός. Στην αρχή ο κύκλος ήταν μικρός. Σιγά σιγά μεγάλωσε κι όλες σχεδόν λικνίστηκαν στους ρυθμούς του καλαματιανού, του τσάμικου ή του τσιφτετελιού! Η μόνη κακοτυχία της βραδιάς ήταν ότι η μουσική διακοπτόταν αρκετά συχνά, λόγω κακής ένωσης των καλωδίων του στερεοφωνικού! Και τι έγινε; Αφορμή για λίγο περισσότερο γέλιο και πειράγματα στον dj!

Η καλή διάθεση περίσσευε. Όλες χόρευαν, τραγουδούσαν, έπιναν, κουβέντιαζαν...μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε η μουσική και το κέφι!

Την επόμενη μέρα, όσες ξανασυναντηθήκαμε, δεν παραλείψαμε να σχολιάζουμε το πόσο καλά περάσαμε, τι κρίμα που δεν ήρθαν κι άλλες γυναίκες στη σύναξη μας, αν και βρίσκονταν στο χωριό και τι ωραία που θα ήταν να επαναλαμβανόταν κάτι τέτοιο φέτος, του χρόνου, όποτε μπορεί να γίνει!

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι, όλες οι γυναικείες παρουσίες εκείνης της βραδιάς δεν ήταν μόνο από την Αθήνα ή τη Λαμία ή από όποιο άλλο μέρος κατοικούν μόνιμα, αλλά και αυτές που μένουν μόνιμα στο χωριό. Τι καλύτερος τρόπος να δείξουμε ότι όλοι και όλες μας είμαστε μαζί, ενωμένοι για το καλό του χωριού που τόσο αγαπάμε!

Ας είμαστε, λοιπόν, λίγο πιο δεκτικοί στα καλέσματα και στις προσκλήσεις ανθρώπων που σκέφτονται τον τόπο μας, τον πονάνε και θέλουν να τον αναδείξουν! Ποιος δε θέλει να πάμε μπροστά με χαμόγελο, ζεστασιά στην ψυχή και ανοιχτά μυαλά;

Η Κουτσομπόλα

Ειδήσεις - σχόλια - σχολιανά !

Το Ξωκλήσι του Αϊ Γιάννη

Το σήμαντρο κάλεσε και φέτος του χωριανούς στις 29 Αυγούστου. Ήμασταν όλοι εκεί. Άρτοι κέρασματα, παντού ακούγονταν ευχές και "χρόνια πολλά"! Μα φέτος ήταν κάτι το ξεχωριστό.

Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε γράψει για τις εργασίες που έγιναν στον Αϊ Γιάννη και για την προσφορά υλικών και εργασίας από συγχωριανό μας. Ταυτόχρονα ανεζητείτο και χορηγός για να συμπληρωθεί μια ακόμη προσφορά εργασίας για το βάψιμο του ναού. Πριν καλά καλά κυκλοφορήσει ευρέως η εφημερίδα μας, βρέθηκε χορηγός για την αγορά των υλικών. Είναι η **Εύη Νέλλα** του Λάμπρου η οποία πρόσφερε το ποσό των 200 € για την αγορά των υλικών και έτσι συμπληρώθηκε η υπάρχουσα προσφορά εργασίας του **Κωνσταντίνου Φωτ. Δημητρίου** ο οποίος μαζί με το **Σπύρο Αναγνώστου** ολοκλήρωσαν το έργο πριν από την εορτή του Αϊ Γιάννη στις 29 Αυγούστου. Ο ιερός Ναός έδειχνε εντυπωσιακός, προσέχτηκε ιδιαίτερώς από το εκκλησίασμα και έγινε ευμενής μνεία των χορηγών.

Τα καλά νέα δε σταματούν εδώ. Ο ενθουσιασμός για το έργο είχε και συνέχεια. Αναγγέλθηκε ο επόμενος στόχος για την **κατασκευή στεγάστρου** στην είσοδο και η δισκοφορία μαζί με τη **Δωρέα των 100 \$** από τον **Βασίλειο Ρίζο του Κων.** υπερκαλύπτουν το ποσό για την αγορά των υλικών για το νέο έργο. Η εργασία θα είναι και πάλι προσφορά του **Σπύρου Αναγνώστου** καθώς και του **Παναγιώτη Ιωαν. Παπακώστα**. Έτσι κατά τον επόμενο εορτασμό του ο ιερός Ναός θα μας υποδεχθεί και με νέα, πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Εμείς δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους ευαίσθητους χορηγούς και την αισιοδοξία μας για το μέλλον. Τέτοιες εκδηλώσεις μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι.

Λούλα Σπυροπούλου

Ο Αϊ Γιώργης 13 Αυγούστου. Αγιασμός και Παράκληση

Το προαύλιο, η εκκλησία και το ανακαινισμένο παλιό σχολείο γέμισαν κόσμο. Όλοι παρόντες για να τιμήσουν την Παναγία, τον Αϊ Γιώργη και να δουν το παλιό σχολείο ανακαινισμένο να δίνει τη θέση του στα παραδοσιακά τραπέζια με τις μικρές καρεκλίτσες για ένα πρόχειρο κέρασμα, χωρίς επαγγελματικές βλέψεις. Νοσταλγία σε πολλούς που εκεί έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα, αναμνήσεις γλυκόπικρες, λύπη σε όλους που τα μικρά χωριά δε χρειάζονται σχολεία, γιατί δεν έχουν μαθητές...

Και μαζί ευχές και συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν ποικιλότροπα ώστε να γίνει αυτό το έργο. Και ήταν πολλοί αυτοί που βοήθησαν. Μερικοί αναπαύονται ήδη στο διπλανό νεκροταφείο και με τον τρόπο τους ζητούν τη συντροφιά και τη θύμηση. Οι πιο πολλοί έχουν ήδη μνημονευτεί από τις στήλες αυτής της εφημερίδας. Ωστόσο η ψυχή για το σχεδιασμό, την επίβλεψη, τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση του έργου υπήρξε αναμφισβήτητη ο **Σταύρος Νέλλας** ο οποίος, ως μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια με ιδιαίτερη αφοσίωση κάνοντας παράλληλα και τις προσωπικές προσφορές σε υλικά και εργασία. Στην τελευταία φάση, στην τοποθέτηση στηριγμάτων στη σκάλα, προσφέρθηκε και πάλι ο **Παναγιώτης Ι. Παπακώστας** να βάλει υλικά και εργασία.

Η εκτίμηση και τα συγχαρητήριά μας εκφράζονται προς όλους για το θαυμάσιο αυτό έργο.

Λούλα Σπυροπούλου

Άγιος Αθανάσιος

Εδώ και αρκετό καιρό είχε μπει στο πρόγραμμα η ανακαίνιση της στέγης του ναού του Αγίου Αθανασίου. Οι συνεισφορές των συγχωριανών μας υπήρξαν αρκετές και έτσι συγκεντρώθηκαν τα πρώτα χρήματα για το ξεκίνημα των εργασιών. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό στις 30 Αυγούστου, ανέθεσε τις εργασίες στο **Γιώργο Μπούκα**.

Όποιος θέλει μπορεί να ενισχύσει το έργο.

Κατά το φετινό καλοκαίρι έγιναν οι παρακάτω προσφορές:
— Μπούκας Ιωάννης και Στέλλα στη μνήμη Γεωργίου και Βασιλικής Κατσάρα (το γένος Ευ. Μπούκα) ... 50 €
— Αναγνώστου Σταυρούλα του Αθανασίου στη μνήμη της αδελφής της 50 €
— Ρίζου Σταυρούλα του Δημητρίου στη μνήμη



Φωτογραφία : Αλέκος Δημητρίου.
Ένα πανέμορφο Ξωκλήσι μέσα στο πευκόφυτο περιβάλλον με απέραντη θέα και μεγαλοπρέπεια.

της πεθεράς της Ασπασίας Ρίζου 50 €
— Νέλλα Αγκαία του Βασιλείου στη μνήμη του συζύγου της 50 €
— Σακελλάρη Αγγελική του Δημητρίου 100 €
— Σακελλάρη Μαρία του Δημητρίου 50 €
— Ο Σύλλογος συμμετέχει (όπως σε κάθε εκκλησιαστικό έργο) με 500 €

Αθλητικοί Αγώνες

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, οι αθλητικοί αγώνες παιδιών.

Όπως είναι γνωστό η Γενική Συνέλευση του Αυγούστου 2008 πήρε την απόφαση - μετά από πρόταση του Γιώργου Β. Ρίζου - να ονομάζονται αυτοί οι αγώνες "**ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΘΩΜΑ ΝΕΛΛΑ**" στη μνήμη του αείμνηστου Θωμά Νέλλα ο οποίος ήταν ο εμπνευστής και ο πρωτοπόρος αυτής της εκδήλωσης.

Ο Σύλλογος απένειμε μετάλλια στα παιδιά για τη συμμετοχή τους και τα επιβράβευσε και με ένα παγωτό.

Οι αθλητές που έλαβαν μέρος είναι κατά ηλικία :

Αιμίλιος Λιάτσος 2,5 ετών, Ζέφη Γ. Νάστου 6 ετών,
Ντέμη Αναγνώστου 3 ετών, Θωμάς Ρίζος 6,5 ετών,
Αντζελίνα Ζωβοίλη 3,5 ετών, Νεφέλη Δημητρίου 7 ετών,
Γιώργος Χατζής 4,5 ετών, Δημήτρης Χατζής 7 ετών,
Χρήστος Πρέντζας 5 ετών, Δανάη Τσαούση 8 ετών,



Ελβίρα Γώγου 5,5 ετών, Δημήτρης Ζωβοίλης 8 ετών,
Στέργιος Λιάτσος 5,5 ετών, Δημήτρης Ρίζος 8,5 ετών,
Παναγιώτης Ρίζος 5,5 ετών, Βαγγελής Κοντοκόστας

8,5 ετών,
Πέτρος Πιτσώνης 10 ετών, Γιάννης Κοντοκόστας 11 ετών,

Οι ευχές και τα συγχαρητήριά μας συνοδεύουν όλα τα παιδιά και περιμένουμε του χρόνου μεγαλύτερη και εντονότερη συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό.

**Η Ρεντίνα των Αγράφων
και ο Προεστός Τσολάκογλου**

Λούλα Σπυροπούλου

Στις 12 Αυγούστου έγινε στην κεντρική πλατεία της Ρεντίνας παρουσία με-

γάλου ακροατηρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Κονταξή: **Η ΡΕΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ.**

Όπως είχαμε γράψει σε παλιότερο σημειώμα μας τα Άγραφα υπήρξαν, από την εποχή ακόμη της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μια αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη περιοχή. Αυτό συνεχίστηκε τόσο κατά τη βυζαντινή περίοδο όσο και κατά την Τουρκοκρατία. Με τη συνθήκη του Ταμασίου (το γνωστό μας Τσαμάσι του Θεσσαλικού κάμπου), το 1525 αναγνωρίστηκαν ιδιαίτερα προνόμια για την περιοχή των Αγράφων μεταξύ των οποίων ήταν το αυτοδιοικητο της περιοχής και η πρόβλεψη να μην εγκατασταθούν Τούρκοι στην περιοχή! Καταλαβαίνει κανείς τι σήμαινε αυτό για το δουλωμένο γένος μας. Μια όαση ελευθερίας και δημιουργίας!

Κατά την ύστερη περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή των Αγράφων αριθμούσε 75 χωριά μεταξύ των οποίων και το Ροβολιάρι.

Επί 42 χρόνια, από το 1775 μέχρι το 1817 εκλεγμένος προεστός των Αγράφων ήταν ο **Δημήτριος Τσολάκογλου** με έδρα της δημογεροντίας τη Ρεντίνα.

Ο συγγραφέας κ. Γιώργος Κονταξής, παρά το ότι δεν είναι ιστορικός το επάγγελμα, ξεσκόνισε κυριολεκτικά μέγα πλήθος ιστορικών πηγών για να αναδείξει τη μορφή και το έργο του Δημητρίου Τσολάκογλου. Και τα καταφέρνει μια χαρά μέσα στις 320 σελίδες του πονημάτος του το οποίο προσφέρθηκε σε όλους όσους παραβρέθηκαν.

Από το χωριό μας παραβρέθηκαν οι: Σεραφεΐμ και Σταύρος Νέλλας και ο υπογράφων.

Ηλίας Νέλλας

Ρεμπέτικη Βραδιά : 12 - 8 - 2009-10-02

Η ρεμπέτικη βραδιά έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια ως βραδιά νεολαίας με αρκετές απουσίες νέων και πολλές παρουσίες άλλων ηλικιών. Γίνεται πάντοτε στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων.

Φέτος ο καιρός - αν και Αύγουστος - μας το πήγαινε προς το ζαβό. Να μας χαλάσει την διοργάνωση και το κέφι. Ωστόσο δεν τα κατάφερε!

Ο Σύλλογος, με την πρόθυμη βοήθεια πολλών εθελοντριών κυριών, ετοίμασαν και πρόσφεραν δωρεάν πιάτα με ποικίλα εδέσματα. Και επειδή υπήρχε και η νηστεία του δεκαπενταύγουστου το μενού ήταν νηστίσιμο : φασόλια γίγαντες, πιπεριές τηγανιτές, γαρίδες καθαρισμένες, κολοκυθοκεφτέδες, πατάτες του φούρνου και τα παραδοσιακά κολοκυθολούλουδα.

Μπορούμε να αναφέρουμε ως παραφωνία της βραδιάς το ότι μαζί με τη ρεμπέτικη μουσική υπήρχε και δημοτική. Ωστόσο δε θα το προσπεράσω με σιωπή. Το αποτέλεσμα βγήκε σε καλό. Πιστεύω ότι το γλέντι άναψε γιατί το κλαρίνο είναι η χορδή της ρομμελιώτικης ψυχής!

Ήρθαν και γλέντησαν άνθρωποι που είχαν χρόνια να βρεθούν στην πλατεία τους και να χορέψουν. Τους ξυπνήσαμε και τους ζωντανέψαμε κάθε παιδική τους ανάμνηση.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη κέφι και ζωντάνια. Να έχουμε κάθε χρόνο τέτοιες βραδιές και να είμαστε όλοι παρό-

Ανιδιοτελής προσφορά

ντες.

Λούλα Σπυροπούλου

Ο Δημήτρης Παναγιώτου του Στεφάνου και ο **Φώτης Αναγνώστου** του Κωνσταντίνου με δική τους πρωτοβουλία, έξοδα και εργασία έφτιαξαν τα ξύλινα αντικείμενα στο ρακαριό (καθάρισμα - τρίψιμο - βάψιμο)

Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Εδώσαν το καλό παράδειγμα και για όλους εμάς. Μακάρι να ακολου-

